

# LÊNIN

TOÀN TẬP

SÁNG KIẾN VĨ ĐẠI

BÀN VỀ NHÀ NƯỚC

GỬI CÔNG NHÂN MỸ

BÀN VỀ CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

KINH TẾ VÀ CHÍNH TRỊ

TRONG THỜI ĐẠI CHUYÊN CHÍNH VÔ SẢN

39



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

# V.I.LÊ-NIN

## TOÀN TẬP

### 39

(Tháng Sáu - tháng Chạp 1919)



NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA  
HÀ NỘI - 2005

## LỜI NHÀ XUẤT BẢN

Khẳng định chủ nghĩa Mác - Lê-nin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động là vấn đề có tính nguyên tắc đối với cách mạng Việt Nam; là bước phát triển về nhận thức và tư duy lý luận của Đảng ta trong công cuộc đổi mới, quyết tâm xây dựng đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu mọi mặt do công cuộc đổi mới đất nước mang lại trong những năm qua thật đáng trân trọng và khích lệ, đồng thời đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân phải tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận cách mạng khoa học của chủ nghĩa Mác - Lê-nin để giải quyết những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Với tinh thần đó, việc tìm hiểu, nghiên cứu có hệ thống và vận dụng sáng tạo những tư tưởng, những tinh hoa của chủ nghĩa Mác - Lê-nin là vô cùng quan trọng và cấp thiết đối với chúng ta hiện nay.

Đáp ứng nhu cầu học tập, nghiên cứu lý luận của đông đảo bạn đọc, đặc biệt là của các nhà hoạch định chính sách, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, giảng viên và sinh viên các trường đại học, nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Vladimira Ilích Lê-nin (22-4-1870 - 22-4-2005), Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản Bộ sách quý *V. I. Lê-nin - Toàn tập* gồm 55 tập và 2 tập Tra cứu.

Bộ sách *V. I. Lê-nin - Toàn tập* ra mắt bạn đọc lần này được xuất bản theo đúng nguyên bản của Bộ *V. I. Lê-nin -*

*Toàn tập*, tiếng Việt, do Nhà xuất bản Sự thật, Hà Nội, hợp tác với Nhà xuất bản Tiến bộ, Mát-xcơ-va, xuất bản vào những năm 70-80 thế kỷ XX.

\* \*

*Tập 39 của Bộ sách V. I. Lênin - Toàn tập* gồm những tác phẩm của V. I. Lênin viết từ cuối tháng 6 đến tháng 12-1919, một trong những thời kỳ nghiêm trọng nhất của Nhà nước xô-viết trước nạn thù trong giặc ngoài. Những tác phẩm in trong tập này phản ánh nhiều hoạt động của V. I. Lênin trong việc tổ chức phòng thủ đất nước, lãnh đạo Đảng và Nhà nước xô-viết, tăng cường củng cố chính quyền, giải quyết những khó khăn to lớn về lương thực, nhiên liệu..., từng bước đưa nước Nga xô-viết vượt qua những khó khăn, thử thách to lớn.

Nội dung những tác phẩm chính trong tập này được phân tích khá toàn diện trong phần *Lời tựa* in ở đầu sách, do Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin (Liên Xô) viết cho lần xuất bản bằng tiếng Việt.

Phần Phụ lục và các Bản chỉ dẫn (với những số trang tương ứng của phần nội dung trong tập) ở cuối sách được trình bày hết sức khoa học và chuẩn xác; đây là phần tra cứu rất bổ ích, góp phần làm sáng tỏ nhiều vấn đề trong nội dung tác phẩm, giúp bạn đọc hiểu sâu sắc hơn tư tưởng của V. I. Lê-nin.

Chú thích cuối trang bằng dấu (\*) là của V. I. Lê-nin; Chú thích bằng chữ số Ả-rập <sup>(1)</sup> là của Viện Nghiên cứu chủ nghĩa Mác - Lê-nin trực thuộc Ban chấp hành Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô (trước đây).

Hy vọng Bộ sách sẽ là tài liệu nghiên cứu và tham khảo bổ ích cho bạn đọc.

Tháng 10 năm 2005

NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

## LỜI TỰA

Tập 39 trong V. I. Lê-nin Toàn tập gồm những tác phẩm viết từ 28 tháng Sáu đến 15 tháng Chạp 1919. Đó là một trong những thời kỳ nghiêm trọng nhất đối với Nhà nước xô-viết, khi mà cuộc đấu tranh chống thù trong giặc ngoài mang một tính chất đặc biệt gay gắt.

Mùa hè năm 1919, các giới cầm quyền ở Mỹ, Anh, Pháp và các nước khác của khối Đồng minh lại mở một cuộc tấn công quân sự mới chống nước Nga xô-viết. Lúc này, bọn đế quốc trông chờ chủ yếu vào quân đội của Đê-ni-kin. Cùng với bọn này tất phải nổi dậy những đội quân của Côn-tsắc chưa bị đánh tan, quân đội của Min-le, các đội quân của bọn tư sản - địa chủ Ba-lan và của I-u-đê-ních. Các chính phủ các nước đế quốc cũng mưu toan lôi kéo vào cuộc đấu tranh chống nước Nga xô-viết cả những nhà nước tư sản nhỏ lân cận. Tuy nhiên, các nước này, như V. I. Lê-nin đã nhận xét, đều "giữ thái độ trung lập hữu nghị với chúng ta, chống lại các nước khối Đồng minh hùng mạnh trên toàn thế giới, vì các nước khối Đồng minh là bọn ăn cướp muốn áp bức họ" (tập này, tr. 448).

Dựa vào sự giúp đỡ của Mỹ, Anh, Pháp, trong một thời gian ngắn Đê-ni-kin đã tập hợp và vũ trang một đạo quân lớn và bắt đầu tấn công ở khắp mặt trận phía Nam. Bọn bạch vệ và bọn can thiệp được bọn cu-lắc, tức là các tầng lớp Cô-dắc khá giả vùng sông Đôn và vùng Cu-ban, ủng hộ. Đê-ni-kin cũng dựa vào bọn dân chủ - lập hiến, bọn men-sê-vích, bọn xã hội chủ nghĩa - cách mạng, bọn dân tộc chủ nghĩa tư sản, vào tất cả

những kẻ chống lại Chính quyền xô-viết. Quân đội của Đê-ni-kin nhanh chóng tiến sâu vào đất nước. Đến nửa đầu tháng Mười, chúng đã chiếm được một phần quan trọng lãnh thổ U-cra-i-na, chiếm các thành phố Cuốc-xơ và Ô-ri-ôn, tạo ra một thế uy hiếp trực tiếp đối với Tu-la và thủ đô của Nhà nước xô-viết: Mát-xơ-va. Đồng thời, quân đội của I-u-đê-ních bắt đầu uy hiếp Pê-tơ-rô-grát. Tình hình thực là cực kỳ nguy hiểm đối với nước Nga xô-viết.

Nhân dân xô-viết phải đẩy lùi cuộc tiến công mãnh liệt của kẻ địch trong hoàn cảnh có những khó khăn rất lớn về kinh tế. Miền trung nước Nga bị cắt rời khỏi các căn cứ nguyên liệu và lương thực chủ yếu, tình trạng giao thông bị rối loạn, nạn thiếu nhiên liệu, thiếu lương thực, các dịch bệnh hoành hành trong khắp nước.

Những tác phẩm in trong tập 39 phản ánh hoạt động về nhiều mặt khác nhau của V. I. Lê-nin trong việc tổ chức phòng thủ đất nước, lãnh đạo đảng và Nhà nước xô-viết. Những tác phẩm ấy là sự tiếp tục phát triển hơn nữa chủ nghĩa Mác trong những điều kiện lịch sử mới.

Trong tập này có bức thư của Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản (b) Nga gửi các tổ chức đảng do Lê-nin viết: "Tất cả mọi người hãy đấu tranh chống Đê-ni-kin!"; đó là một cương lĩnh động viên sức người, sức của vào việc đập tan cuộc tiến công mới của bọn đế quốc. Ban chấp hành trung ương yêu cầu toàn thể nhân dân lao động tập trung đến mức tối đa những cố gắng và sự chăm lo của mình vào những nhu cầu trực tiếp của chiến tranh, chỉ ra sự cần thiết phải rút gọn biên chế và tạm thời đóng cửa các cơ quan không phục vụ quốc phòng, phải đưa vào Hồng quân những cán bộ đảng và nhà nước ưu tú, có kinh nghiệm nhất. Ban chấp hành trung ương đảng nhấn mạnh sự cần thiết phải tiến hành công tác giáo dục - chính trị trong quân chúng, vạch rõ sự thật về Côn-tsắc và Đê-ni-kin. Bức thư đã nêu ý nghĩa lớn lao của việc xây dựng một hậu phương vững chắc, coi đó là một trong những điều kiện quan trọng nhất

để chiến thắng kẻ thù, và rất coi trọng việc tổ chức công tác theo kiểu cách mạng.

Chiếm một vị trí quan trọng trong tập này là các báo cáo và diễn văn của Lê-nin, những lời kêu gọi và bức thư Người gửi cho quần đại quần chúng lao động. Trong các bài đó Lê-nin kêu gọi công nhân và nông dân hãy kiên cường, hy sinh, anh dũng. Người đã chứng minh một cách nồng nhiệt rằng thắng lợi cuối cùng chắc chắn sẽ thuộc về nhân dân xô-viết. Người nói: "Một khi quần chúng lao động bị áp bức đã thực sự tham gia một cuộc chiến tranh cách mạng và quan tâm đến nó, một khi cuộc chiến tranh này làm cho họ nhận thức rõ là họ đấu tranh chống bọn bóc lột, thì cuộc chiến tranh cách mạng đó sẽ kích thích tính tích cực và tạo ra tài năng làm nên những chuyện diệu kỳ" (tr. 362 - 363). Lê-nin chỉ ra rằng chế độ xô-viết đã tạo ra một khả năng chưa từng có cho phép động viên được tất cả các nguồn lực lượng kinh tế và tinh thần. Người vạch rõ rằng trong chiến tranh nước nào có nhiều dự trữ hơn, có nhiều nguồn lực lượng hơn, quần chúng nhân dân kiên cường hơn, thì nước đó sẽ chiến thắng.

Những bài phát biểu của Lê-nin đã vũ trang cho quần chúng sự hiểu biết về những nhiệm vụ đang đặt ra trước đất nước, về đường lối chính sách của Đảng cộng sản và Chính phủ xô-viết. "Nguyên nhân những thắng lợi của chúng ta - Lê-nin viết - là ở chỗ đảng ta và Chính quyền xô-viết đã trực tiếp chỉ ra cho quần chúng lao động thấy hết mọi khó khăn trước mắt và nhiệm vụ trước mắt; đã biết giải thích cho quần chúng hiểu vì sao lúc này phải dồn hết sức cố gắng vào mặt này, lúc khác lại phải dồn hết sức cố gắng vào mặt kia của công tác xô-viết; đã biết phát huy nghị lực, tinh thần anh dũng và nhiệt tình của quần chúng, tập trung sức cố gắng cách mạng cao độ vào nhiệm vụ trước mắt, quan trọng nhất" (tr. 346). Trong "Thư gửi công nhân và nông dân về việc chiến thắng Côn-tsắc", Lê-nin đã nêu ra những nhiệm vụ cơ bản trong sự nghiệp củng cố khả năng quốc phòng của nước Cộng hòa xô-viết, do kinh nghiệm của cuộc đấu tranh